



Winta - Gespreksvragen 1/2

Uitleg gebruik gespreksvragen www.shkorey.nl/gespreksvragen



Winta Film

- *Wat is jouw indruk van Winta?*
- *Winta is nieuw in Nederland en nieuw op school. Wat denk jij dat voor haar de grootste veranderingen zijn? Welke hulp denk jij dat zij nodig heeft?*
- *Wat is volgens jou Winta haar grootste uitdaging?*
- *Waarom bemoeit Samson zich zo met Winta denk je?*
- *Wat zou de reden zijn dat Saron appjes stuurt naar Samson over waar Winta is? Wat vind jij ervan dat zij dit doet?*
- *Als jij bevriend was met Winta, welke adviezen zou je haar dan geven?*

Hoofdstuk 2 - Alles is nieuw

- *Winta vindt het moeilijk om in de klas een vraag te stellen aan Freweyni. Waarom denk je dat dit is? Waarom zou ze dit wel/niet moeten doen?*
- *Denk je dat verliefdheid per cultuur verschillend is? Zo ja, op welke manier?*
- *Welke verschillen zie je tussen Nederland en jouw moederland in hoe er met een onderwerp als seksualiteit wordt omgegaan? Hoe kun je zelf omgaan met deze verschillen?*
- *Als het gaat over seks, wat voor verschillen zien jullie dan tussen Eritrea en Nederland?*
- *Wat lijkt jou het beste voor jezelf: seksualiteit bespreekbaar maken (ook al is dat moeilijk), of kun je het er maar beter helemaal niet over hebben?*
- *Wat heb jij zelf tot nu toe allemaal geleerd?*
- *Waar is anticonceptie volgens jou voor bedoeld? Welke vormen van anticonceptie ken jij allemaal?*

Hoofdstuk 1 - De puberteit

- *Winta zit in de puberteit en is bezig met opgroeien en volwassen worden. Wanneer is iemand precies volwassen?*
- *Wat zijn de kenmerken van puberteit qua gedrag? Op welke manier zie je dat terug bij Winta? Wat heb je zelf gemerkt in je gedrag tijdens de puberteit?*
- *Winta vindt het moeilijk om over haar menstruatie te praten. Begrijp jij waarom?*
- *Welke informatie over de puberteit en menstruatie hebben jongeren volgens jou nodig van hun ouders en andere volwassenen?*
- *Hoe maak je het onderwerp menstruatie bespreekbaar?*
- *Hoe was jouw eerste menstruatie? Hoe heb je dat ervaren? Is er iemand die jou heeft geholpen?*
- *Hoe vind jij het zelf om menstruatieproducten te gaan kopen bij de winkel?*
- *Welke verschillen merk jij tussen Nederland en Eritrea hoe er wordt omgegaan met zaken zoals de puberteit en menstruatie?*
- *Voor jongens & mannen: wat weet je over menstruatie? Heb je hier weleens met anderen over gesproken? Is het belangrijk dat mannen ook meer kennis hierover hebben, ook al worden ze zelf niet ongesteld? Wat zou je hierover willen weten?*

Hoofdstuk 3 - Ruzie thuis

- *Winta en haar familie hebben ruzie met elkaar. Wat merk je aan jezelf als je boos wordt? En hoe ga je daar mee om?*
- *Denk jij dat jij zelf ook puber gedrag vertoont? Hoe ziet dat eruit? Hoe kun je je hier bewuster van worden?*
- *Hoe ga je om met vervelende situatie met jouw ouders of andere familieleden?*
- *Wat vind je manier van aanpak van het gezin van Winta? Hoe doet haar moeder het? Hoe doet Winta het? Hoe doet Samson het? Hoe doet Winta's vader het?*
- *Hoe communiceer je eerlijk en open met je ouders?*
- *Hoe maak je verstandige beslissingen als je jong bent en nog veel moet leren? Met wie wil je overleggen als je iets belangrijk moet beslissen?*



Fragment uit de film Winta



Hoofdstuk 4 - Jouw lichaam, mijn lichaam

- Winta leert veel nieuwe woorden. Welke nieuwe dingen heb jij zelf geleerd van dit hoofdstuk? Vind jij het belangrijk om deze dingen te weten? Waarom wel/niet?
- Freweyni zegt: 'Hou van je lichaam alsof het je beste vriend is'. Wat zou ze hiermee bedoelen?
- Hou jij van je lichaam? Wat doe jij om goed voor je lichaam te zorgen?
- Is het in jouw cultuur gebruikelijk om over je lichaam te spreken, ook over bijvoorbeeld je seksuele organen? Hoe vind je het om dat te doen? Welke verschillen merk je hierbij tussen Eritrea en Nederland?
- Freweyni bespreekt kort het onderwerp besnijdenis. Heb jij hier al kennis over? Voor wie is het belangrijk om deze kennis te hebben, en waarom?
- **(Let op: Niet voor groepsgesprekken):** Weet jij van jezelf of je besneden bent? Heb je hier bijvoorbeeld ooit met je ouders over gepraat? Heb je je eigen lichaam ooit goed bekeken en weet je hoe het zit bij jou? Weet je waar je extra informatie of hulp kunt vinden rondom dit onderwerp?

“Wij Eritrese vrouwen stellen een bezoek aan professionals zoals verloskundigen vaak veel te lang uit. We vertellen de dokter ook niet alles en schamen ons om gevoelige vragen te stellen. We nemen dan soms liever adviezen aan van mensen die niet altijd de juiste kennis hebben. Via Shkorey krijgen mensen de juiste informatie, gespecialiseerd rondom zwangerschap en bevalling. Bij onze groepsbijeenkomsten praten we heel vrijuit. Als cultural mediator help ik mensen om hun vragen te stellen. Zo kunnen we (aanstaande) moeders heel goed helpen!”



Muna Mohamed Abdelgadir

Cultural mediator en begeleider groepszorg Shkorey